

Verslag KERSTREIS /Terug reis 2-01-2012

16.00 uur waren Frans Ewa en Hetty op Eindhoven gearriveerde en konden wij beginnen met het overboeken van de tickets. Dat verliep snel en goed. Bij voegde ook Ton Verstraaten en druppelden de gastouders met hun Poolse kinderen binnen.



!7.00 uur zijn we gaan inchecken met de bagage en dat verliep helaas ook niet vlekkeloos, want ja er waren weer handbagage die te groot waren ,één van de kinderen daar moest de grote handbagage op de bagage met touw bij elkaar gebonden worden en kon zo dus mee. Toch waren er te grote tassen mee, Ewa en ik hielden ons hart vast want wat als we bij de laatste toegang deur zouden arriveren?????? Maar eerst naar boven gezamenlijk de boterham nog nuttigen voor vertrek, had pakjes limonade meegenomen voor de kinderen.

18.00 uur moesten we weer naar beneden om door de douane te gaan, en dat was dus spannend hoe dat zou verlopen. Wij gingen dus door de douane, alles werd gecontroleerd, schoenen uit. Kindjes erdoor en dan kaartjes van de kinderen oprapen die ze verloren. Bij de laatste deur werd het spannend. Gelukkig was het heel druk en sluisden er kinderen snikie hun tas erdoor heen. Maar dat ging gelukkig goed, we hadden het mee dat het uitliep en erg druk was. Bij het naderen van het vliegtuig splitste de groep de helft moest achter instappen en de andere helft voor. Dus de groep bleef niet bij elkaar. Maar achter zaten de Poolse begeleiders en Ewa en ik voor. Tevens belde er een ouder op mijn mobiel of ik de kinderen wilde laten zwaaien daar de ouders op het bordes stonden. Dat was onmogelijk doordat wij in twee groepen liepen en donker en het opletten v.d. kinderen.

Kwart voor tien kwamen wij aan in Katowice en daar wacht 1 bus op ons toen we ons melden heeft hij de tweede bus gewaarschuwd die buiten het terrein wacht, in verband met de kosten op de parkeerplaats die ze moesten betalen, dus daar moesten we wachten en we kwamen tegen 23.00 uur aan bij PZKS en werden daar ontvangen door Barbara en Ursula. Dan waren er ouders en nonen en van het kinderkuis. Toen door naar ons Hotel, dus daar waren wij tegen half twaalf en hadden dorst en honger, naar navraag konden we niets meer krijgen en bij aankomst hebben Ewa en ik een doos chocolade van Ursula gekregen en hebben we dat gegeten met zorg uitgezocht wat lekker zou zijn, met een kopje thee/Koffie die wij op de kamer konden maken. Dit was voor ons heel lachwekkend.

Volgende morgen had Barbara ons gevraagd om 11.00 uur in PZKS te komen, om even na te praten er waren papieren(pers. kaartjes) zoek. Maar die waren intussen gevonden door Wiss air. Alles doorgesproken en zijn met de Poolse begeleidster Magda naar het winkelcentrum genomen en koffie drinken bij haar moeder en toen naar haar huis om warm te eten . Tegen 21.00 uur heeft ze ons terug gebracht en was onze dag voorbij. Vol goede moed om de volgende dag terug naar huis te gaan en wij waren weer tevreden met ons volbrachte taak, dat de kinderen gezond en wel weer terug waren.